



Potjebuur is de nieuwe feestdag in ons land die ieder jaar samenvalt met het Suikerfeest en waarop we met een lekker hapje naar een buur stappen.

Potjebuur, ontstaan in 2009: een heel eenvoudig maar schitterend idee... even oprissen!

Mensen mopperen soms over 'vreemde' gewoontes die hier samen met de migranten binnensijpelen, maar ze blijven vaak blind voor de mooie, zinvolle gebruiken uit andere culturen. Zoals moslims die tijdens de ramadan en op het Suikerfeest ((Id-oel-Fitr) bij hun burens aanbellen en hen op een smakelijke maaltijd trakteren: een gebruik waar wij ook iets kunnen van opsteken in onze supergeïndividualiseerde samenleving **waarin we vaak onze burens niet kennen!**

Door met een hapje naar een buur te stappen en aldus een zogenaamd 'vreemd' gebruik te integreren in onze 'thuiscultuur' geven we als volk bovendien een **deugdzaam en vreedzaam signaal van respect** en waardering naar de moslimgemeenschap en bij uitbreiding naar alle culturen in ons land.

In **2009, 2010 en 2011** ondersteunden al gauw een pak bekende mensen en organisaties Potjebuur. Potjebuur kreeg aandacht van de VRT, radio 1 en 2, lokale zenders in West-Vl, Gent en Antwerpen; ook magazines en kranten bleven niet achter.

In **2012, 2013 en 2014** vielen Potjebuur en het Suikerfeest pal in de zomervakantie, waardoor het niet voor de hand lag om die massa's tijdelijk emigrerende mensen te bereiken.

In **2015** was het ook nog volop vakantie (18 juli) maar de gebeurtenissen bij Charlie Hebdo, waren het signaal dat we hoe dan ook dringend de Potjebuurraad weer moesten opnemen. Hieruit is voor **2016** een samenwerking met de Provincie West-Vl gegroeid en is **Kortrijk Potjebuurstad 2016** geworden.

Potjebuur 2016

- De Potjebuurcampagne start officieel met het begin van ramadan op 6 juni.
 - Op de nieuwe tweetalige Potjebuurwebsite staat er een pot uitnodigend op het vuur te pruttelen! Met een simpele klik erop, maakt men kenbaar dat men (alleen, met gezin, familie, organisatie, werk, ...) op 8 juli met een smakelijk hapje naar een buur stapt. **Registreren maakt Potjebuur zichtbaar**; potjebuurders nodigen anderen uit om zich ook te registreren.
 - Iedereen kan ook (individueel, als organisatie, buurt, bedrijf..) deelnemen aan de wedstrijd: **'Wat wordt het Potjebuurgerecht 2016?'** door een gerecht te uploaden.
- Om te stemmen hoeft men zich niet noodzakelijk te registreren (laagdrempelig).
- Er worden **flyers** verspreid en er zijn **raamaffiches** zodat potjebuurders zich kunnen kenbaar maken.
 - Er zijn verscheidene korte (vaak grappige) potjebuurfilmpjes opgenomen met bekende mensen die worden verspreid via de sociale media.
 - Overall in Kortrijk (vooral aan de invalswegen) staan er vanaf 20/6 grote **baanaffiches**.
 - **Op 29 juni om 11u : persmoment!! Onthulling Potjebuurkunstwerk van AkTRACtie; bekendmaking winnaar/winnares Potjebuurgerecht; en plan met Potjebuurparcours in Kortrijk.**
 - Op 8 juli: hele dag: **Potjebuur op diverse plaatsen in het land**, als individuele actie en/of middels Potjebuurinitiatieven van allerlei organisaties en bedrijven (te volgen via website en facebook).
 - Op 8 juli: van 18u tot 21u : Veemarkt Kortrijk : **Gelegenheidsreünie van de Flemish Foodies** (Kobe Desramaults, Jason Blanckaert, Olly Ceulenaere), die het winnende gerecht onder handen zullen nemen samen met de winna(a)res van de wedstrijd. **Gratis hapje voor iedere bezoeker!**

Potjebuur in de toekomst

Soms zeggen mensen: maak er **een betaalde feestdag** van en we vieren meteen Potjebuur!

Het Suikerfeest is voor de moslims wat Kerstmis of Pasen is voor de christenen, normaal dus dat moslims niet werken op die dag. De discussie of deze feestdag een algemene betaalde feestdag wordt, laten we over aan onze bestuursorganen.

Zelf vergelijk ik Potjebuur– althans op dit vlak- graag met Valentijn: wie op Valentijn heel graag een hele dag zijn/haar geliefde wil weldoen, neemt een dag van zijn/haar verlof op. Wie op Potjebuur persé zijn hele straat op een culinair hoogstandje wil trakteren, neemt graag een dag verlof!

En als we dan toch aan het vergelijken zijn, dan moet ik denken aan Halloween. De snelheid waarmee Halloween onze cultuur is binnen gedrongen is in niets te vergelijken met waar we staan na 7 jaar Potjebuur. Een commercieel (Amerikaans?) gegeven raakt blijkbaar veel vlotter in een samenleving geïntegreerd dan een concept als **Potjebuur, dat vrede en samenhang uitstraalt en promoot.**

We blijven proberen om handelsorganisaties en de grootdistributie bij Potjebuur te betrekken.

Volgend jaar **2017 valt Potjebuur op 28 juni: het einde van het schooljaar** en net voor de grote vakantie. Net zoals op 1 september 2011 trachten we de scholen opnieuw te laten Potjebuur vieren.

Potjebuur: waarom een jaarlijkse feestdag?

Potjebuur is samen met het Suikerfeest het **Suikerfeest voor niet-moslims**: een jaarlijkse solidaire feestelijke dag waarop iederéén, ongeacht afkomst, cultuur, levensbeschouwing, religie en taal met een hapje naar een buur stap! Eten delen schept immers àltijd een band!

Potjebuur is zowel **de feestdag die ontbrak in onze samenleving**, als de feestdag die broodnodig is.

Migratie is in onze samenleving een relatief recent verschijnsel: een jaarlijkse feestdag als Potjebuur zet op een praktische wijze **de positieve kant van migratie in de kijker** en brengt mensen bij elkaar.

Potjebuur maakt ons bewust van **ons wereldburgerschap**.

We zouden kunnen stellen dat een samenleving met een jaarlijkse feestdag als Potjebuur haar beschavingsniveau illustreert.

De kracht van Potjebuur als feestdag is dat iederéén kan feesten, want iedereen heeft nu eenmaal burens.

Wie oppert dat hij/zij tegen deze feestdag is (bv. omdat de inspiratie vanuit de islam komt) kant zich eigenlijk tegen zijn/haar eigen burens. Potjebuur betekent nl. niet: stap met een hapje naar je moslimbuur – de meeste mensen hebben zelfs geen moslimburen- maar stap met een hapje naar je bùur!

Bovendien vergroot de kans ieder jaar dat er op Potjebuur ook bij die mensen wordt aangebeld.

Warme oproep aan de media!

Potjebuur staat of valt met communicatie.

Hoe meer en beter het concept van deze nieuwe feestdag verspreid en gehoord wordt, hoe meer mensen het effectief zullen aandurven om op 8 juli bij een buur aan te bellen!

Vandaar dat we **de pers en de media ontzettend hard nodig hebben** om deze unieke feestdag mee te helpen installeren in onze samenleving.

Wilt u alles op alles zetten om van deze 8ste editie van Potjebuur **een superwarme feestdag voor iederéén** te maken?

Potjebuur is lekker, plezierig, eenvoudig en **iedereen heeft er belang bij!**

Check www.potjebuur.be en facebook voor meer info en de talrijke organisaties en bekende mensen die potjeburen.

Met smakelijke groeten,
Christine Moreel



www.potjebuur.be communicatie@potjebuur.be – 056 72 69 08 – 0488 699 482